



BE A HERO BE A ROLE MODEL

Rolmodel Maalik Dias de Oliveira

Maalik Dias de Oliveira is geboren op 12 april 1995 in Amsterdam. Zijn moeder komt uit Suriname en zijn vader is Portugees. *“Onze familie is cultuurrijk: Portugees, Turks, Hollands, Chinees, Creools en Hindoestaans. We hebben het altijd fijn met elkaar.”* Na het VMBO-T ging Maalik naar het MBO Sport en Bewegen en daarna bijna naar het HBO, richting fysiotherapie. Het HBO moest hij vanwege een mooie kans laten schieten. *“Ik voetbal sinds jongs af aan, eerst voor de fun en later op hoog niveau. Net voor ik op het HBO startte kreeg ik het een profcontract bij een Zweeds voetbalclub. Het was mijn droom die uitkwam. De tijd van mijn leven had ik, totdat ik moest stoppen vanwege twee heftige blessures.”*

Maalik oriënteerde zich na zijn professionele voetbalcarrière op een nieuwe loopbaan. *“Ik begon als taxichauffeur en na een jaar startte ik met een vriend een klein bedrijf op. We kopen auto’s in en stellen die beschikbaar aan nieuwe taxichauffeurs die nog geen vermogen hebben om een eigen auto te kopen.”*

Vanwege de coronasituatie kon hij deze nieuwe stap niet lang ondernemen. *“Toen ik mijn bedrijf begon, kwamen we in de coronacrisis terecht. Het hele taxiwezen stond stil. Mijn bedrijf dus ook. Ik baalde als een stekker en ben gaan nadenken over andere opties die bij passen bij mijn ambities. Nu ben ik bezig met de opleiding tot rijinstructeur, want ik wil ook een eigen rijnschool openen.”*

Voetballen en anders ‘baas’ zijn. *“Toen ik klein was moest ik van mijn moeder opschrijven wat ik wilde worden als ik groot ben. Vijf dingen moesten we noteren. ‘Voetballer’ schreef ik op. Mijn moeder zei dat, dat er 4 te weinig waren. Toen schreef ik bij nummer 1 voetballer en anders ‘baas’ zijn. Ze vroeg hoe bedoel je de baas zijn. Ik zei, maakt niet uit, als ik maar de baas ben. En zo denk ik er ook nog steeds over.”*

De struggles waar Maalik mee te maken had heeft hij overwonnen door o.a. zijn geloof en de mensen om hem heen. *“Door mijn vertrouwen te zetten op Allah en geduld te hebben met de tegenslagen weet ik regie te nemen in moeilijke situaties. En ook mijn ouders en mijn vrouw helpen me ontzettend. Ze geven me ruimte, vertrouwen en steun om te doen wat ik voor ogen heb. Hier ben ik erg trots op.”*

Maalik heeft een aantal tips die hij graag met jongeren deelt. *“Als je iets voor ogen hebt om te doen en je hebt er vertrouwen in, laat niemand je zeggen of je weerhouden dat het niet kan. Tegenslagen maken je sterker en zorgen voor zelfontwikkeling dus sta op en blijf er niet in hangen. En hecht waarde aan eerlijkheid. Dan kunnen andere mensen op je bouwen, je vertrouwen en met je samenwerken. Eerlijkheid is een fundering van je bedrijf.”*

